

Route 5: Fethiye - baai van Göcek - Fethiye

Globaal programma:

Dag 1 (zaterdag)

Aankomst op Dalaman-airport. Transfer naar de haven, midden in het stadscentrum van Fethiye. U wordt op de boot ontvangen door het personeel en er wordt uitleg gegeven over het verblijf aan boord. Verder heeft u de mogelijkheid om zelfstandig het gezellige en levendige centrum van Fethiye te bezoeken. Met name een bezoekje aan de bazaarwijk direct naast de haven kunnen wij u aanbevelen. Diner en overnachting vinden aan boord plaats.

Dag 2 (zondag)

Na het ontbijt wordt met de reis begonnen. We lunchen in de baai van Ölü Deniz, ook wel de 'Blue Lagoon' van Turkije genoemd. Dit ver in de zee uitstekende schiereiland is van onvoorstelbare schoonheid, het witte zandstrand en het turkooiskleurige water zullen uw verbazing wekken. Een ideale plaats voor de eerste duik van deze week.

Voor vakantiegangers met voldoende lef is er de mogelijkheid om vanaf de 1969 meter hoge Bababerg te paragliden en zo de blauwe lagune van bovenaf te bekijken (kosten ± € 80,- p.p.).

Aan het einde van de middag varen we een stukje verder en gaan voor anker in de baai van Gemiler, ook bekend als 'Saint Nicholas Island'. Daar zijn volop mogelijkheden voor diverse watersporten. Wat denkt u van waterskiën, een ritje op een jetski of met zijn allen op een banaan achter de speedboot? Ook kunt u een wandeling op het eiland maken langs de overblijfselen van ooit zeer strategisch gelegen handelsstad (entreekosten ± € 4,- p.p.).

Dag 3 (maandag)

Vandaag lunchen we in een baai bij een van de 12-eilanden in de golf tussen Göcek en Fethiye. In de loop van de middag varen we verder naar de baai van Ağa Limani. Daar bestaat de mogelijkheid om een kleine wandeling te maken naar de ruïnes van de verder op het schiereiland gelegen antieke stad Lydae.

Dag 4 (dinsdag)

De morgen brengen we door in Tersane-baai, een baai waar in de Griekse periode schepen werden gebouwd. Na de lunch varen we naar de baai van de verzonken hamam. Hier bevindt zich een verzonken badhuis, waarvan wordt beweerd dat Kleopatra hier vroeger kwam om te baden. Of dit verhaal klopt, weten we natuurlijk niet, maar het is in ieder geval een mooie baai om even een wandeling te maken.

Dag 5 (woensdag)

Vandaag is de mogelijkheid om een excursie naar Dalyan te maken (kosten ± € 35,- tot € 40,- p.p., afhankelijk van het aantal deelnemers). Al voor het ontbijt varen we naar de haven van Göcek. Met een busje rijden we in een half uur naar Dalyan, waar we overstappen op een klein bootje dat ons over de rivier brengt naar het strand, waar de beschermde zeeschildpadden caretta caretta hun eieren leggen. We varen verder via de rivierdelta van Dalyan, een schitterend natuurgebied waar veel zeldzame vogels voorkomen. We brengen een bezoek aan de Carische stad Kaunos, die gesticht werd in de 9^e eeuw v.C.

Vervolgens vaart ons bootje verder de rivier op langs de beroemde koningsgraven naar het centrum Dalyan, waar we in een gezellig restaurant direct aan het water zullen lunchen en wat tijd hebben om het dorpje te verkennen. Daarna gaan we verder naar de modderbaden, waarvan gezegd wordt dat je er tien jaar jonger uitkomt. Garantie daarop geven we niet, maar het is in ieder geval een heel leuke belevenis. We zullen overnachten in de haven van Göcek, zodat u 's avonds gelegenheid heeft om de gezellige straatjes van dit havenplaatsje te verkennen en een terrasje te pikken.

Dag 6 (donderdag)

Vandaag is een rustige dag, er is ruimschoots tijd om heerlijk te relaxen, zonnebaden, zwemmen en snorkelen. We zullen een aantal eilanden van de 12-eilanden aandoen. Pak ook eens één van de kano's om de omgeving te verkennen. Geniet in ieder geval van de laatste nacht slapen in een heerlijke baai.

Dag 7 (vrijdag)

Vandaag is het alweer de laatste dag om van al het moois dat dit stukje Middellandse Zee u te bieden heeft te genieten. In de loop van de middag komen we weer terug in de haven van Fethiye, de havenplaats die in de oudheid Telmessos heette.

We kunnen echter ook al eerder in de middag naar Fethiye varen, zodat er de mogelijkheid is om een bezoek te brengen aan de spookstad Kaya Köyü (kosten ± € 15,- p.p. - minimaal 8 deelnemers). Kaya Köyü was een Griekse stad met ruim 400 huizen en openbare gebouwen, die in 1923 door een uitwisseling tussen Griekenland en Turkije is verlaten.

Terug in Fethiye heeft u de mogelijkheid om uw vakantie op zeer relaxte wijze af te sluiten door een bezoekje te brengen aan de hamam, het Turkse badhuis. Voor de mannen is een bezoek aan de barbier eigenlijk een absolute must.

Als u geluk heeft ziet u in de haven nog een van de reuzenschildpadden, die daar regelmatig te zien zijn.

Dag 8 (zaterdag)

Rond tien uur 's ochtends dient u uw cabine(s) te verlaten, zodat het personeel het schip in orde kan maken voor de volgende groep. Uiteraard kan uw bagage aan boord blijven totdat uw transfer naar de luchthaven of naar uw verlengingsaccommodatie plaatsvindt.

Belangrijk voor u om te weten:

de kapitein aan boord is verantwoordelijk voor uw veiligheid en de veiligheid van zijn schip. Hij heeft dan ook te allen tijde het recht om bij slechte of veranderende weersomstandigheden het programma te wijzigen.