

Route 4: Bozburun - Nisyros/Tilos/Simi - Bozburun

Globaal programma:

Dag 1 (zaterdag)

Aankomst op Dalaman-airport. Transfer naar de haven van Bozburun, een dorp op de punt van het schiereiland nabij Marmaris. U wordt op de boot ontvangen door het personeel en er wordt uitleg gegeven over het verblijf aan boord. Verder heeft u de mogelijkheid om zelfstandig het kleine, maar gezellige kustplaatsje te ontdekken. Diner en overnachting vinden aan boord plaats.

Afhankelijk van de aankomsttijden van de verschillende gasten en de weersomstandigheden kan er eventueel ook besloten worden direct uit te varen en de nacht in een baai door te brengen.

Dag 2 (zondag)

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de paspoortpolitie en douane en doorlopen de officiële procedure, zodat we deze week naar Griekenland mogen varen. Zodra de papieren in orde zijn, varen we naar een baai voor de eerste duik van deze week. Vervolgens varen we naar de haven van het Griekse eiland Simi, waar het schip en de passagiers worden ingeklaard, terwijl u kunt genieten van een heerlijke lunch aan boord.

We overnachten in een paradijselijke baai. Geniet van de zonsondergang met een heerlijk koel drankje in uw hand en vergeet 's avonds niet te kijken naar de fonkelende sterrenhemel.

Dag 3 (maandag)

Aan het eind van de ochtend zullen we aankomen bij het tweede Griekse eiland van ons programma: Nisyros. We lunchen in een baai en varen in de loop van de middag naar de haven waar de mogelijkheid is tot het doen van een excursie (kosten ± € 20,- p.p.) Afhankelijk van de grootte van de groep kiezen we voor vervoer per huurauto's of een bus. Allereerst gaan we naar de vulkaan. Van bovenaf gezien lijkt die op een steengroeve in een vallei omringd door bergen. Maar zodra de afdaling begonnen is, bewijst de indringende zwavelgeur onmiddellijk dat dit om een echte vulkaan gaat. In het hartje van de hoofdkrater krijg je de indruk in een snelkookpan te staan: de stenen zijn heel warm en uit vuistgrote gaten ontsnappen zwaveldampen. Bij wijze van experiment zullen we een ei meenemen en die in één van de gaten laten koken. Een bezoekje aan de overige vier kraters is aan te raden, daar is het iets minder druk. Als je geluk hebt kun je een van de hete stenen met sulferkristallen te pakken krijgen.

Na het bezoek aan de vulkaan rijden we naar het schilderachtige en hooggelegen dorpje Nikia. Vanaf het uitkijkpunt is er een fantastisch uitzicht over de eerder bezochte vulkaan. Het dorp met zijn Venetiaanse balkons en zijn wit met blauwe huisjes, die als kubussen zijn neergepoot in een wirwar van steegjes nodigt uit voor een interessante wandeling. Treedt de kerk gelegen aan het dorpsplein ook even binnen en bekijk de soms eeuwen oude iconen.

De avond brengen we door in het schattige haventje van Mandraki, van waaruit u zo naar het centrum van het dorp loopt.

Dag 4 (dinsdag)

Na het ontbijt vertrekken we richting het volgende Griekse eiland: Tilos. Dit woeste en rotsachtige Griekse eiland ten noordwesten van Rhodos heeft slechts 300 inwoners en toeristen komen slechts in kleine

aantallen naar dit rustige eilandje. Overdag genieten we van een schitterende baai en 's avonds kunt u heerlijk een terrasje pikken of wat winkelen in het gezellige havenplaatsje Livadhia.

Dag 5 (woensdag)

Na het ontbijt varen we richting het eilandje Seskli net voor de kust van het grotere zustereiland Simi. Een heerlijke plek voor een frisse duik in zee of om te snorkelen, want in deze baai zijn tussen de rotsen aan de rand van het eiland veel vissen te zien.

Aan het eind van de middag varen we naar de baai met het klooster van Panormitis, waar we ook de nacht doorbrengen. Dit klooster is één van de belangrijkste bedevaartsoorden in de Egeïsche Zee. Niemand weet precies hoe oud het aan de aartsengel Michael gewijde klooster is, maar de huidige kerk dateert uit het jaar 1793. Met de bijboot brengen we u aan land en heeft u de mogelijkheid om rustig het klooster en zijn bijgebouwen, die plaats bieden aan ongeveer 500 bedevaartgangers, en de twee musea van Panormitis te bezoeken.

Geniet 's avonds van de mystieke sfeer verzorgd door de mooie verlichting van de kerk, het kloostercomplex en de molen bij de ingang van de baai.

Dag 6 (donderdag)

Vandaag genieten we van een heerlijk ontspannen dag. Er is ruimschoots tijd om te relaxen en te genieten van de rust in een baai en het warme zeewater. Wie wat actiever wil zijn kan een kleine wandeling maken naar het kerkje bij de ingang van de baai of pakt een kano om de beschutte baai te verkennen.

Aan het eind van de middag varen we naar de andere kant van het eiland, naar het plaatsje Simi. Dit dorp is gebouwd tegen de bergflank. Grote trappen verbinden het lagergelegen gedeelte, de haven van Gialos, met het hogere en oudste gedeelte van het eiland, Horio. In de wirwar van steegjes zorgen de goedverzorgde huisjes in pastelkleuren en de oude ruïnes voor een schitterend contrast. Hier vind je geen ordinaire moderne huizen: een archeologische commissie controleert zorgvuldig alle bouwplannen en waakt erover dat de lokale stijl van het eiland bewaard blijft.

We overnachten in het haventje, zodat u alle tijd heeft om van dit idyllische plaatsje te genieten.

Dag 7 (vrijdag)

Vandaag verlaten we de Griekse wateren en varen we naar Bozburun, waar we allereerst de papieren voor onze terugkomst in Turkije in orde zullen maken. Vervolgens varen we terug naar een baai voor het middageten en een laatste duik van deze week. In de loop van de middag gaan we weer naar de haven van Bozburun. Dit vissersdorp is nog niet zeer toeristisch, de eigenaren van winkeltjes en cafeetjes zullen u daarom ook zeer hartelijk ontvangen zonder te opdringerig te zijn. Een leuke gelegenheid om tussen de lokale bevolking op zoek te gaan naar leuke originele Turkse cadeautjes voor het thuisfront.

Wat u ook niet mag missen, is een bezoekje aan één van de scheepswerven waar de houten gülets gebouwd worden.

We overnachten in dit gemoedelijke plaatsje, zodat u ook 's avonds de tijd heeft om gezellig een terrasje te pakken.

Afhankelijk van de wensen van de groep en de transfertijden kan er eventueel ook voor gekozen worden om deze laatste nacht nog in een baai te blijven.

Dag 8 (zaterdag)

Rond tien uur 's ochtends dient u uw cabine(s) te verlaten, zodat het personeel het schip in orde kan maken voor de volgende groep. Uiteraard kan uw bagage aan boord blijven totdat uw transfer naar de luchthaven of naar uw verlengingsaccommodatie plaatsvindt.

Belangrijk voor u om te weten:

de kapitein aan boord is verantwoordelijk voor uw veiligheid en de veiligheid van zijn schip. Hij heeft dan ook te allen tijde het recht om bij slechte of veranderende weersomstandigheden het programma te wijzigen.